



Mei 2009

Mag niet verkocht worden

Elst: € 0

De rest van de wereld: € 0

Nieuwe krant verschijnt in Elst

Elst Centrum – Op zondag 7 juni a.s. zal elke Elstenaar kennis kunnen maken met de eerste editie van “De Elstenaar”, onze nagelnieuwe dorpskrant. Wanneer u bent gaan deelnemen aan de verkiezingen der politici in de parochiezaal, achter de kerk, ontvangt u een eerste exemplaar, gratis en voor niets! Ook alle volgende edities kan u kosteloos verkrijgen!

Wil je meewerken aan deze krant, gebeurt of gebeurde er iets in jouw straat, organiseer je iets, wil je je hobby of verhaal delen met andere Elstenaars of weet je gewoon een goeie mop? Aarzel dan niet: stuur ons een bericht!
de.elstenaar@hotmail.com

‘Dorp met toekomst’ landt in Elst

Nu Elst kandidaat-winnaar is van de wedstrijd Dorp met Toekomst, wordt het tijd om enige concrete uitleg te geven...

Het project Dorpsforum Elst is vooral gebaseerd op het informeren van Elstenaars over het reilen en zeilen in ons dorp. Om dit te bereiken wordt door verschillende werkgroepen gezorgd voor o.a. het plaatsen van een infozuil op het Apolloniaplein, het afwerken van de bovenverdieping van de parochiezaal die zal dienen als polyvalente ontmoetingsruimte, het uithangen van een “ad valvas” in de parochiezaal, het aanmaken en beheren van een dorpswebsite en het uitgeven van een dorpskrant “De Elstenaar”.

Daarnaast zijn nog tal van activiteiten op til en mogelijk, waaronder het “Tenteke”, een rondtrekkend origineel gezelschap ‘onder zeil’. Meer informatie vindt u in de eerste editie van “De Elstenaar”.

Elst geselecteerd voor ‘Dorp met toekomst’



Elst – ongeveer een maand geleden stelden enkele Elstenaars ons dorp kandidaat voor de wedstrijd Dorp met Toekomst, een wedstrijd georganiseerd door de Landelijke Gilden i.s.m. Cera, Nest, de Vlaamse overheid, de Streekkrant en de Zondag. Men vermoedde het al, en het bleek nog zo te zijn ook: Ons dorp werd weerhouden als een van de 6 kandidaten die uitkomen voor Oost-Vlaanderen.

De kandidaten uit de 4 andere Vlaamse provincies erbij geteld, strijden we samen met nog 29 andere dorpen voor de hoofdprijs: een dorpsfeest ter waarde van 10000 euro! Wil je Elst meehelpen deze wedstrijd te winnen? Aarzel dan niet en neem contact op met onze redactie.

Wie zijn ze? En vooral: wanneer komen ze?

Elst Centrum – Goed een jaar geleden begon het: plots kwamen ze met bulldozers, graafmachines, betonmolens en dies meer. Ons anders zo rustige Elst veerde op. “wie of wat komt er daar misschien?”, was de meest gehoorde vraag. Dagen, weken en maanden gingen voorbij. Uit de geruchten kon opgemaakt worden dat er ander volk op komst was. Ze waren bezig wegen en nutsvoorzieningen aan te leggen. En dat allemaal onder onze neus! Echt goed hebben we die vreemdelingen nog niet bekeken.



Zijn ze wit, roos, zwart, geel? Geen idee. Spreken ze Elsters? Nederlands? Geen idee. Het werd een beetje stil rond die vermaledijde plek waar vroeger KFC Elst huiste. Tot enkele weken geleden volgend bericht de ronde deed: “Er staat een huis op ’t voetbalplein!”

Het is dus zover, het vreemde volk stuurt zijn verkenners uit! Enkele Elstenaars zetten zich reeds samen om te beraadslagen wat tegen dat vreemde volk zou kunnen gedaan worden.

Moeten we ze bevechten, een niet-aanvalspact sluiten of een vredesvoorstel doen? Na veel verhitte discussies werd gekozen voor het laatste. De postduif werd verzonden, we wachtten op hun antwoord. Hebben ze kwaad of goed in de zin? Niemand kan het zeggen. Eén ding is zeker: **ZE KOMEN!**

FLITSPALEN OP SNELWEG BINNENKORT AANGEKONDIGD



In de eerste editie van “De Elstenaar”:

“De badkuip vertelt” - Voorstelling van alle Elsterse verenigingen en hun kalender - Elsterse gastronomie en geneugten - En ... wie is de vandaal van Elst? - ...